

Συνεχής Πατριωτική Υποκρισία

Γράφει η **Λωένα Λαζάρου**

Ο ρωμόνι από τις πρόσφατες εξελίξεις με την επικείμενη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, και έκοντας ως εφαλτήριο την επίθεση της προδοσίας της Μακεδονίας μας πριν από λίγο καιρό, και τις κορώνες διαμορφωμένες από το ΜΜΕ, τα προδοτικά ΜΜΕ και τμήτ. θέλω να εκφράσω κάποιες αθέμιτες, που μορφοποιήσανε πολλοί αλλά δεν ακούγονται από το προδοτικό ΜΜΕ. Τα προδοτικά προδοτικά και ανθελληνικά, έκοντας προσωπική πικρή εμπειρία από το θάνατο στο εξόρισμό στο παρκατό κείμενο, θα σας πω μια μικρή ιστορία, θα παραθέσω στοιχεία προδοσίας και επανόρθωσης της ιστορίας και τελικά θα κρίνετε αν το μένος μου προς αυτούς τους προδότες, που ζουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό είναι δικαιολογημένο ή όχι. Ζητώ την κατανόησή σας για το μακροσκελές κείμενο.

Ας ξεκινήσουμε από το πιο πρόσφατο, την απόφαση του Ερντογάν, αυτού του νέο-καλιερικού υποκριτή, να κάνει τζαμί την Αγία Σοφία. Ας πάσουμε τη πρόγνωση από την αρχή. Η Αγία Σοφία από την μέρα της Άλωσης μέχρι το 1935 ήταν τζαμί. Το 1935 έγινε μουσείο, μέχρι πριν από δυο (2) ημέρες. Αλλά αυτή η αλλαγή είναι μια διαδικασία που ξεκίνησε από το 2016 κατόπιν προτροπής στο Τουρκικό Συμβούλιο Επικρατείας - ΣΥΕ (Danıştay) κάποιων πολιτιστικών σωμάτων και θα μπορούσαν πολλοί παράγοντες να επέμβουν, έκοντας έννομο συμφέρον, να αποτρέψουν μια τέτοια εξέλιξη.

Πάντως νομικά μια τέτοια παρέμβαση θα έστωκε, είτε με το σκεπτικό της μη προσηλυτισμού των μνηστών λόγω αλλοίωσης του χαρακτήρα του μνησίου, είτε λόγω προσέλευσης προσκυτικής και χριστιανικής, αφού σφραγίστηκε το Τουρκικό Σύνταγμα δεν αναφέρει κυριολεκτικά θρησκεία, σφετέρου η προσκυτική και των χριστιανικών είναι αναλογικό ασπιτικό δικαίωμα ισοπολιτείας και ενώπιον διεθνών δικαστηρίων, αφού η Αγία Σοφία, πριν γίνει τζαμί το 1453, οικοδομήθηκε το 537 μ.Χ. και λειτουργούσε ως Χριστιανικός Ορθόδοξος ναός (και Καθολικός στο διάστημα 1204-1261). Πηγή: Δρ. Δημήτρης Σταβοκόπουλος, Δρ. Παναγιώτης Παναγιωταρίδης - Οδομολογός.

Αλλά τίποτα δεν έγινε γιατί τότε κανένας προδότης πολιτικός δεν ενδιαφερόταν, ούτε κανένας Ελληνικός σύλλογος ή οργανισμός. Τώρα που ο Ερντογάν θέλει να κάνει την Κωνσταντινούπολη νέα Μέκκα, τώρα που δεν μπορεί κανένας να κάνει κάτι, τώρα βγήκαν πολλοί υποκριτές τούδες προδότες να ριζούν κροκοδείλια δάκρυα και να πουν «Εθνικές κορώνες» Μακεδονία. Άλλη μια μεγάλη προδοσία από τον πατέρα του σημερινού Προδότη, του Πρωθυπουργού εννοώ. Ας πούμε μια ιστορία. Μετανάστευσα στην Αμερική το 2000. Μέχρι την μετανάστευσή μου, ασκώδημου στην Ελλάδα, ως ενεργός και υπεύθυνος πολίτης, με τα πολιτικά μέτρα, χωρίς να οργανωθώ σε κανέναν πολιτικό φορέα. Ένωθη ασκώδημου με την πολιτική ηγεσία και τους εκπαιδευτικούς της, ειδικά σε Εθνικό θέ-

ματο. Μετανάστευσα, έκοντας μια προσφορά από μια αλληλεπίδραση στα οποία και εργάστηκα. Κάθε μέρα επέλεπα τις αγορές προϊόντων και θεωρούσα ότι ήταν Ελληνικά, αφού έβλεπα, για παράδειγμα, ετικέτες όπως για παράδειγμα «Φρούτα Μακεδονίας». Δεν έδωσα, στην αρχή, βάση, επειδή πίστευα ότι τα προϊόντα ήταν, πράγματι, από Ελλάδα. Αυτή την εμπειρία την είχα και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, μέσω της οποίας από το 1996, η φέτα έχει κατοχυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόν με προστατευμένη ονομασία προέλευσης (Π.Ο.Π.).

Όταν ερώτησα τον ιδιοκτήτη να μου πει πώς την αγοράζει, επειδή ενδιαφερόμουν για προσωπική χρήση, μου είπε ότι δεν έρχεται από Ελλάδα, αλλά από τα «Σκόπια». Η εύλογη ερώτησή μου ήταν: γιατί αναγράφει «MACEDONIA» και όχι Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (FYROM), ή Σκόπια ή Βαρδάρικα. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος ήταν Έλληνας από Μακεδονία. Καθόλου συγκεκριμένα, και καταδείχτηκε να παίρνει από τα Σκόπια προϊόντα.

Εγώ, γέννημα θρέμμα Αθηναίο, κομμάτι ολίανθ, και καταδείχτηκε να παίρνει από τα Σκόπια προϊόντα. Εγώ, γέννημα θρέμμα Αθηναίο, κομμάτι ολίανθ, και καταδείχτηκε να παίρνει από τα Σκόπια προϊόντα. Εγώ, γέννημα θρέμμα Αθηναίο, κομμάτι ολίανθ, και καταδείχτηκε να παίρνει από τα Σκόπια προϊόντα. Εγώ, γέννημα θρέμμα Αθηναίο, κομμάτι ολίανθ, και καταδείχτηκε να παίρνει από τα Σκόπια προϊόντα.

Αυτό είναι κλασική ανόρθωση εξηγήσας. Η κοπέλα μου εξήγησε ότι από την μέρα που γεννήθηκε και πριν ακόμα από τον διαμελισμό της Γιουγκοσλαβίας, σε τηλεοράσεις, πλαστεϊκές, τοπικά εθνόσημα κτλ. παντού, αναφερόταν ότι η πατρίδα ονομάζεται Μακεδονία, και κατ'επίκληση η χώρα μετά την ανεξαρτητοποίησή της.

Ακόμα, υπήρχε τηλεοπτική εκπομπή, δημοσία, που έλεγε ότι ο Θεός είχε διαλέξει το Σκόπια ως την περιοχή για να γεννηθεί ο Μέγας Αλέξανδρος. Είχα αρκίσει να θυμάμαι, ότι βέβαια με την κοπέλα ή με τους πολίτες της χώρας αυτής, αλλά με τις προδοτικές και ανθελληνικές κυβερνήσεις της Πατρίδας μου. Όλα γίνονταν δημόσια και εμείς δεν κάναμε τίποτα. Το 2007 γνώρισα 2 άλλα παιδιά από τα Σκόπια, που είμαστε φίλοι οικογενειακοί ακόμα και σήμερα, απίστευτα καλοί άνθρωποι. Είναι έρθει καλύτερα και μου δείχνουν τα διαβατήριά τους. Έλεγαν Γιουγκοσλαβία. Όμως όλοι εδώ ήξεραν το Σκόπια ως Macedonia. Αναρωτιόμουν τι κάνουν οι Έλληνες εδώ. Οι Παμμακεδονικοί Σύλλογοι, οι «Πατριώτες» Μακεδόνες της

Φλορίδα, για δική τους προβολή, ήξεραν μόνο να κοροϊεύουν τον κάθε Έλληνα ότι είναι σύλλογοι με αγάπη για την πατρίδα. Δεν γνωρίζω για τις Παμμακεδονικές οργανώσεις τι έπραξαν, αλλά πιστεύω ότι αν είχαν κινήσει όχι σαν lobbyists αλλά ως αληθινά Έλληνες, 50 χρόνια πριν όταν επί Τζεκόβιτς η προδοσία, θα είχαν παίξει ανατροπές χωρίς να φέρομα στην προδοτική συμφωνία των Πρεσπών.

Το τελευταίο κτύπημα ήρθε όταν σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο, είδα σε έναν χώρο το Σκόπια να συμπληρωθάνουν και τη Θεσσαλονίκη και όλο μαζί με το όνομα MACEDONIA. Επαναστάση ως Ελληνίδα και όραση να μιλάω με πολλούς Έλληνες εδώ στην Φλορίδα. Όλοι με σφραγίζουν. Ένας σεβάσιμος κύριος μου είπε: Αν θέσσω δική «φλίτσα» με τον Ελληνομά, δεν πρέπει να ήθες θέματα πολιτικής, εκκλησίας και εθνικό θέματα. Μια κορώ. Έτσι κατέληξε χωρίς «φλίτσα».

Έτσι αποφάσισα να λειτουργήσω αυτόνομα. Με την επαρία μου είχαμε αρκίσει μια εκπαιδευτική διαφημιστική με τίτλο: «Ελλάδα δεν είναι μόνο Καλοκαίρι». Αυτό το 2006. Έκοντας ετοιμάσει το σπορλίστερ, κατέθεσα όλο λακέρια και κειμήλια για το καλύτερο. Ήθελα να φέρω πίσω ένα επιδοσφόρο μήνυμα. Το μόνο που είδα ήταν μετά από χρόνια, όσα έλεγαν και να τα διαφημίζει ο ΕΟΤ και οι κυβερνήσεις, κλιβόντες ουσιαστικά πολλούς από τις προδοσίες. Δεν έχει αυτό σημασία, γιατί δεν αναζητούμε μετάλλια και επαίνους.

Συνέχιζοντας, λοιπόν, ήρθα σε επαφή με πολλούς «όρκοντες» και «προδόντες», βουλευτές και δημόσιους, έχανα παρουσιάσεις επί παρουσιάσεων, αποφάσισα να πάω στην καρδιά της πραγματικής Μακεδονίας, την Θεσσαλονίκη. Τότε ήταν ο Φωγιάδης δημοτικός. Μόσω γνωρισμένη κλειστήσαν ραντεβού, αλλά φυσικά, ήταν «πολύ» αστακώλημένος, και τελικά είδαμε τον οδερφό του διανίστη. Του παρουσίασα, ενδέλεχως, όλο το πρόβλημα και το τι γίνεται εδώ. Όλες τις προσπάσιες προέδωσες, των θέσεων. Η μόνη κομψότητα που είπα ήταν ότι εμείς οι Ομογενείς είμαστε «πρεζιλιανές». Δεν μπορώ να πω τον εαυτό μου ομογενή του αναπίντονα. Είμαι μόνο 8 χρόνια στην Αμερική, αλλά από Ελληνίδα, που δεν μπορώ να βλέπω το

εξοπλήμα της Μακεδονίας. Ένα από αυτά που ζήττωα ήταν κάποια περίπτερο με την ιστορία, όπως είναι, κάποιους παραγωγούς να παρουσιάσουν προϊόντα κτλ. Έδωσα σφέλις τρόπους προέδωσες της Ελληνικότητας της Μακεδονίας σε προδότες. Αυτός, για να με αποφύγει, με παράτημα στον υπεύθυνο διασκήμησης. Έμεινα 7 μέρες εκεί και δεν μπόρεσα να τον δω, όλο αστακώλημένος ήταν. Πήγα και μίλησα και με άλλους δημόσιους στην Πελοπόν και σε άλλα μέρη, αλλά «φίλη» βιώνοντας εν τη ερήμω». Κάποιος είχε την ευγένεια να μου πει: Βρε κορίτσι μου, γιατί σκάς; 150 κόρες έχουν αναγράφει να λέγεται «Μακεδονία», και κανείς δεν ενδιαφέρεται, δεν το βλέπεις; Γύρσο πίσω απογοητευμένη και θυμωμένη. Μα φωνή σαν την δική μου μόνο ερακίνα καρύγλα έφρασε στο στόμα των προδοτών.

Στην επίθεση υπογράφηκε της συμφωνίας των Πρεσπών, άκουσα όλους τους δήθεν πατριώτες κορόναυα να θύονταν κορώνες πατριωτισμού. Και δυστυχώς τώρα είναι η σειρά μου να χωραγιάσω ερωτικά στην ψευτιά τους. Αγαπώ. Κάτι που έρχεται. Η νέα προδοσία στο σκαρί.

Όλα τα Ελληνικά νησιά της παραμεθρίου έχουν κατακλιματιστεί από πρόσφυγες. Πρόσφυγες που τους αναμένουν με ανοικτές ασπίδες και τους φωνάζουν μη κυβερνητικές οργανώσεις από Ισραήλ, αγγλία, κτλ. Λες και τους φωνάζουν απίτη τους.

Οι Έλληνες ξέρουμε τι είναι πρόσφυγα, και τι σημαίνει να χάνεις πατρίδα. Αλλά το να κατακλιματιστεί όλο τα νησιά με πρόσφυγα πληθυσμό παλαιόπλοιο των μνηστών κοστών είναι από προδοσία και ξεπούλημα. Όλα τα νησιά είναι πλέον στο έλεος των κοπών πλειοψηφία υποτιθέμενων προσφύγων με τα τελευταία iPhone και ηλικία 20-35 (και 90% άρρετες). Ο προδότης πρώην υπουργός Κουρουμπλής είπε ότι και οι Μικροασπότες μήκαν λαβράρα οφου δεν είχαν διαβατήρια. Φυσικά, ως προδότης και θέλοντας να δικαιολογήσει την προδοτική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, που συνκίχεται και σήμερα, εξομολογεί ΕΛΛΗΝΕΣ που γυρίσαν στην πατρίδα με όλους τους λαβρά που έστειλε ο Ερντογάν. Και τα δουβλίνα 2 και όλες τις προδοτικές συμφωνίες. Όταν λοιπόν θα γίνει το Μπσομ και θα κόρωμα κάποια νησιά, τότε πάλι θα βγούν οι Ελληνοπρόδες Πατριώτες, και θα φωνάζουν, όπως και τώρα,

και θα διαρρηγνύνουν τα ιμάτια τους. Κανείς Έλληνας ιδιοκτήτης δεν υπέγραψε, οι δικί μας υπάλληλοι (πολιτικοί) πλαστογράφησαν τις υπογραφές του λαού για να ξεπουλήσουν την πατρίδα μας. Χρησίζονται δικαστές, που να έχουν μεγάλο α...α για να τους δικάσουν.

Πρέπει να πάρουμε την πατρίδα μας πίσω. Χρησίζονται να κάνουν την δική μας ελληνική βουλή και να έχουμε τους δικούς μας νομικούς. Στρατηλάτη να υποκρινόμαστε Έλληνες... όταν βλέπω τόση υποκρισία θυμάμαι. Στρατηλάτη να κρίνετε το πάντα για λίγο λεπτό διασημότητας, για την επόμενη θέση βουλευτική έδρα. Για κάποια θέση για λίγη τηλεθέαση...

Χάσαμε τα πάντα πατριώτες και αγωνιστές του κανονί και τις λογίες. Εξοστρώθηκαν αγωνιστικοί επαναστάτες του facebook και του Instagram. Η νέα γενιά επαναστατών.

Όλοι αποδοκίμαζουμε την ενέργεια του Ερντογάν για την Αγία Σοφία. Αλλά θα ήθελα να εκσκωμ και εμείς έστω και έναν ηγέτη σαν αυτόν. Με 7000 κιλώδες χρόνια ελληνικού πολιτισμού, θα είμαστε οι ηλιθεστώτεροι των ηλιθεστώτερων παγκοσμίως. Όμως, κανείς δεν σεβάστηκε τίποτα. Το μόνο που έπραξαν ήταν να εξοστρώσουν οικογενειακούς όμοι εργασιόληκ για αυτή την πατρίδα. Εμείς οι ιδιοκτήτες από διαμετρωθώμαστε επειδή μας εκκίχσαν ή γιατί μας εκκίχσαν ή γιατί δεν έκωμα που να γυρισώμα.

Έχετε σκεφτεί ότι είμαστε πολλοί 4.000.000 εκατομμύρια δρακόμαστε στο εξωτερικό και αναπολούμε κάθε μέρα, κάθε στιγμή τα κάμα και τα κρώματα της πατρίδας μας. Όλο θυμίζώματε για τους προδότες πολιτικούς, αλλά δεν κάνωμα τίποτα, μόνο λόγια.

Τώρα έρθει κάποια στιγμή που θα συσσωρευθώματε και θα κάνωμα και έργα - στρατηλάτη να βάζετε ετικέτες σε κάθε όραμα. Ο Έλληνας δεν είναι ρατσιστής, ούτε φασίστας. Ο κάθε Έλληνας είναι ένας θεός του Ολύμπου. Δείτε σε ποιον θέα μοιάζετε και πάρτε ο καθένας το σύμβολο που του ανήκει και να πολεμήσωμα για μια καλύτερη πατρίδα για εμάς και για τις επόμενες γενιές. Ας μην σφραγίσουμε άλλους να κερρίσαν τον ουρανό και την βύλασσα της πατρίδας μας. Μας ανήκει πατριώτες...

Σκέφτωμα έρω υπάρχουν

Γιαννα Λαζάρου

**ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
, Ο ΦΑΙΔΩΝ ,**

**ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ**

**ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ - ΑΠΟΣΜΙΣΗ**

**ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΕ ΑΤΜΟ
ΓΙΑΛΥΣΜΑ - ΚΕΡΩΜΑ**

ΞΕΘΑΜΠΩΜΑ ΦΑΝΑΡΙΩΝ

STEAM CARWASH

© **Λωένα Λαζάρου, Μακεδονοπόλεων 4, Τηλ: 6945645074**