

Παραβιάσεις των Τούρκων και Δούρειος Ίππος

Επί δεκαετίες οι παραβιάσεις στο Αιγαίο είναι συνεχείς. Ο λόγος που ξεκίνησαν είναι ως προετοιμασία για την κατάκτηση του Αιγαίου μέχρι να λήξει η Συνθήκη της Λωζάνης. Η Συνθήκη της Λωζάνης ήταν η συνθήκη ειρήνης που υπεγράφη στην Ελβετία στις 24 Ιουλίου του 1923 και έθεσε τα όρια της σύγχρονης Τουρκίας. Η Συνθήκη αυτή είναι που αμφισβητείται από την Τουρκία.

Κατήργησε την Συνθήκη των Σεβρών που δεν είχε αποδεχθεί η νέα κυβέρνηση της Τουρκίας, μετά την Μικρασιατική καταστροφή, υπό την ηγεσία του Μουσταφά Κεμάλ. Με την Συνθήκη της Λωζάνης η Τουρκία ανέκτησε την Ήβρο, την Τένεδο, την Ανατολική Θράκη, μια λωρίδα γης κατά μήκος των συνόρων με την Συρία, την περιοχή της Σμύρνης και της Διεθνοποιημένης Ζώνης των Στενών, η οποία θα ήταν αποστρατικοποιημένη και αργότερα το αντικείμενο νέας διεθνούς διακρίσεως.

Παρέδωσε τα δωδεκάνησα στην Ιταλία, όπως πρόσχευε η συνθήκη των Σεβρών, αλλά χωρίς να προβλέπεται δυνατότητα αυτοδιάθεσης.

Η Τουρκία απέκτησε επίσης, πλήρη κυριαρχικά δικαιώματα σε όλη της την επικράτεια και ανέκτησε το δικαίωμα εδαφικής στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε όλη την επικράτεια της εκτός της ζώνης των στενών.

Ένα σημείο διαφωνίας τότε ήταν η καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων από την πλευρά της Ελλάδας, όμως η τελευταία δέχθηκε αδυναμία να το ικανοποιήσει. Τελικά η Τουρκία δέχθηκε να της αποδοθεί το τρίγωνο του Κόργασις στη Θράκη αντί αποζημιώσεων.

Το 1926, η Τουρκία ακύρωσε με νόμο την διάθεση της Συνθήκης της Λωζάνης που προέβλεπε την ενιαία μετακρίση των Ελλήνων στα νησιά Ήβρο και Τένεδο. Στον αντίποδο, η Τουρκία παρατήθηκε από όλες τις διεκδικήσεις που αφορούσαν παλαιότερες περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εκτός των συνόρων της και εγγυήθηκε το δικαίωμα των μειονοτήτων στην Τουρκία.

Παρά τις προβλήσεις της Συνθήκης της Λωζάνης, στο όνομα των παραβιάσεων και του εκτοπισμού, όλες αυτές οι παραβιάσεις είναι ενός είδους προδοσιακό μινύματα από την τουρκική πλευρά και επίδειξη της ισχύος της προς τον Ελληνικό στρατό και το Υπουργείο Άμυνας.

Ο ίδιος συμμαχικός δυνάμεις, υποτίθεται με απογή, αγόνη και πρόβρυ, μας πούλησαν βαρύ εξοπλισμό για να είμαστε εξοπλισμένοι στην περίπτωση που η Τουρκία κάνει απόβαση! Παρά το γεγονός ότι είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φυσικά όλα αυτά είναι ένα πολιτικό παιχνίδι στο οποίο όλα κερδίζουν, από τους «συμμαχικούς» μας μέχρι και όλες οι μεταπολεμικές προδοτικές κυβερνήσεις μας, ειδικά όσοι βρίσκονται στο Υπουργείο Άμυνας...

Ήσαν μια νομιμότητα μία που μοιράζονταν οι εκάστοτε υπουργοί και οι πιο έμπιστοι του κάθε υπουργού.

Για την αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού αέρος, θαλάσσης και υλικού πολέμου από έναν συμμαχικό εταρείς, το ποσοστό κέρδους εάν δεν απώταται είναι 4%, καθόλου νόμιμο. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί κανείς να τους καταδικάσει με την απειλή ότι έκλεψαν το κράτος ή ότι απέκτησαν πλουτισμό κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Μην ξεκινάτε το πάρτι της μίζας των 20 δις, των Λεοπάρδ.

Σε αντίθεση του στην γερμανική εφημερίδα «Süddeutsche Zeitung», ο Αντάνης Κόντας—ο Έλληνας αξιωματικός εν αποστρατία, που υπήρξε ανακληρωτής διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών του υπουργείου Εθνικής Άμυνας μεταξύ 1997 και 2002 και καταδικάστηκε για διαφορά σε συνάρτηση με τις μίζες στα εξοπλιστικά προγράμματα επειδή το ελληνικό σύστημα εναντί όλου εκείνου που κάνουν τα εραβό μπίνα.

Το ακριβόλο αεροσκάφος εξοπλιστικές εταιρείες από τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Ρωσία, τη Σουηδία. Παραδείχθηκε και ο ίδιος ότι δεν χρειάζονταν τα εραβόκιματα Λεοπάρδ 2, αξίας 1,7 δις ευρώ, εφόσον δεν χρειάζονταν τεθωρακισμένα στα νησιά για τα προβλήματα στο ανατολικό Αιγαίο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση μας ενσωμάτωσαν για καλό μας, επειδή οι Τούρκοι δεν θα μπορούσαν να κτυπήσουν μια ευρωπαϊκή χώρα... Ήμασταν «αεροπλάνο» σαν χώρα. Από την άλλη όμως είδαμε το ερώτημα, πως θα συνέχισαν να ανταλλάτουν χρήματα για αγοράς πολεμικού εξοπλισμού από τις συμμαχικές δυνάμεις; Και η απάντηση είναι πως συμβιβάστηκαν με τους ευρωπαϊκού δόξαντες και μεταγενέστερα με τις χρηματοδοτήσεις που θα εισέπρατταν από το Ε.Σ.Π.Α και διάφορα άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Δεν εκεί και πέρα, ο Τούρκος συνήθως να δίνει επιπλέον δυνατότες πλουτισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη με το να ετελεσματομετρία μετανάστες από τα παράλια της Τουρκίας και έτσι ξεκίνησε την κατασκευή του δούρειου ίππου με σκοπό να μπει στην Ελλάδα...

Άρχισε να στέλνει κορβάνια γεμάτα με όμοιους μεταπολεμικούς μουσουλμάνους. Υποσέληθηκε έτσι μια πατήνα που στα οπλά Ελληνικά ονομάζεται Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ή διαφορετικό ΜΚΟ και έτσι στράφηκαν τα μεγάλα μυαλά και αποφάσισαν ότι θα στείλουν και θα χρηματοδοτούν σε όλες τις κατεστραμμένες και φυσικές χώρες τον κάθε άντρα, όποιο, φυλακισμένο, θα τους εφοδιάζουν με χρήματα και με ένα όραμα για μια καλύτερη ζωή.

Η Ελλάδα θα είναι ο πρώτος προορισμός, αφού είναι η πιο κοντινή είσοδος για την Ευρώπη και αν δεν ήταν ικανοποιημένοι με το επόδεμα για φως, νερό, τηλέφωνα, και γενικά



γράφει η Πάννα Λαζδάρου
Πρόεδρος Κινήματος Ελλήνων Ομογενών
Hellenic Diaspora Group

με τα ταύματα λεφτά, μπορούσαν να φύγουν. Η Ελλάδα η χώρα των πάρτι όλα... Έτσι οι άνθρωποι βγήκαν από τις σπηλιές τους.

Δείτε για παράδειγμα Αργεντινά, Πακιστάν, Αφρική και Ευρία και όσο αξιωμα και να ακούγεται και από Κούβα. Πραγματικά, οι ΜΚΟ έκαναν πολύ καλή δουλειά μέσα από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. «Ελάτε Ελλάδα, είναι όλα για εσάς!»

Καταλαβαίνω πως εξαιτίας του πολέμου στη Συρία υπήρξε σοβαρός λόγος μετανάστευσης, αλλά γιατί από τη Αργεντινά, την Κούβα και την Σουηδία; Ήρθαν στην Ελλάδα και μετά πήγαν στην Ευρώπη...

Η καρμίνια, λοιπόν, ξεκίνησε... Όσοι ανήκαν στον εκπαδευμένο στρατό ή διαφορετικά στον «δούρειο ίππο» μεταξύ των ηλικιών 15 με 22, ήρθαν που θα πάνε. Άκουγες «Ομόνοια».

Αν δεν τα γνωρίζετε, εξαιτίας του γεγονότος ότι αυτές οι χώρες βρίσκονται σε κατάσταση πολέμου εδώ και πολλά χρόνια, έχουν ανοίξει ακαδημίες πολέμου για να εκπαιδεύσουν στρατιωτικές ηλικίας 6 έως 7 με 8 χρόνια, ίσως και μικρότερης ηλικίας για το πως θα αράξουν, πως θα πυροβολούν, πως θα γίνονται μέλητες αυτοκτονίας ζωνοί με πυρομαχικά, εκτελεστές και να θυσιάζονται υπέρ του Αλλά επειδή εκεί που θα πάνε μετά θάνατον θα έχουν και 17 παρθένας. Η υπάλληλη οικογένειά τους θα πάρει μερικά χρήματα για να ζήσει λίγο καλύτερα.

Αυτοί είναι, λοιπόν, ο δούρειος ίππος Έρχονται στην Ελλάδα σαν κατακτητές, γιατί κατακτητές είναι όσο και να θέλουν το ΜΜΕ να μας κάνουν να πιστέψουμε ότι είναι πρόσφυγες και πως όσοι αντιδρούν ότι μόνο δεν είναι φιλόξενοι αλλά και εθνικιστές, κρυσογίτες κ.ο.κ.

Βγάλανε τον αντιρατσιστικό νόμο ενώ οι ΜΚΟ δουλεύουν πυρετωδώς για να τους ενσωματώσουν και για το καλό τους αλλά και για το καλό μας επειδή η Ελλάδα, άκουσον-άκουσον, δεν έχει εργατικό χέρι για το κυρφόρι της. Μάλλον για τις εξαρτήσεις τους μαζεύουν, για να έχουν σπινό εργατικό χέρι.

Ενσωματώζοι οι θαλασοσημημένοι, που παρεμπιπτόντως άπαστες έχουν χάσει τα κορπά τους, αλλά όλοι έχουν κινητά τηλέφωνα τελευταίος τεχνολογίας για να βγάλουν σέλιφ και να τις στείλουν στις ΜΚΟ που τους τα χάρια και στους συμπατριώτες τους για να δείξουν ότι ήρθαν Ελλάδα και πως είναι όλα καλά και μπορούν να έρθουν και αυτοί!

Τους έδωσαν κάρτες με λεφτά, τους έδωσαν σπίτι και κυρφόρι... Έτσι λοιπόν, συνεχίστηκε ο πακτωλός χρημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα πρέπει επίσης να τηρήσει την Ελλάδα για την συμφορά που την βρήκε. Εκεί ήρθε το ΔΟΥΒΛΙΝΟ 2. Με αυτόν τον τρόπο ξεκαθάρισαν για αρχή ποιους πρέπει να αναλάβουν οι καλοί μας σύμμαχοι, διότι προς το τέλος του διευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι ανάγκες τους ήταν διαφορετικές, χρειάζονταν εργατικό χέρι. Τώρα, χρειάζονται δυνατό και μορφομένα μυαλά για αυτό κάναμε τις καλύτερες εξηγωγές από ιστορίες, δικηγόρους, αρκίτεςκτονες, κ.ο.κ.

Πήγανε προς Γερμανία, Αγγλία, Αμερική, Γαλλία μαζί με τα πανεπιστημιακά μυαλά από την Συρία και σφάσαν τους εταρομολέμετους να περιμένουν το σήμα της Τουρκίας για να πάρουν κεφάλια όταν αυτή θα είναι... έτοιμη.

Αλλά μέχρι να γίνει αυτό θα έπρεπε κάποιος να

ζήσουν. Εκεί ήρθε η Ευρώπη θύοντας 3.000 ευρώ το άτομο. Όπως έλεγε ο Γεωργιάδης «είναι πολλά τα λεφτά Άρη» που έπαιρνε η κυβέρνηση για να φροντίσει τα ξενοαμμένα νιάτα που δεν έχουν σφαιρά στο κυριόγελάδα, όλογο, σκυλά και στερεωμένες κυρδές που έχουν χρόνια να απολαύσουν και να γευθούν την καρά του ερατά από νιάτους και κόλυφον τις ανάγκες ορέξεις των κάθε ανάγκων.

Άλλοι πανεπιστημιακοί Ελληνίδες ευρωπαϊκές και άλλες τους σπύωσαν με 40 ευρώ το κεφάλι επειδή τους έβαλαν στο σπίτι τους. Φαντάσου τώρα ένας Έλληνας που είναι άνεργος από το πρώτο μισό του 2010 με τον παλιό του να του πάρουν το σπίτι εξαιτίας της υπερμηνιγθούς φορολόγιας, να μην μπορεί να ταισεί τα παιδιά του, τι άλλο θα μπορούσε να κάνει; Θα αναγκαστεί να συγκατοικήσει με τους πρόσφυγες-κατακτητές γιατί οι άλλοι τα έχουν σκεδάσει όλα τόσο καλά! Και η ζωή συνκίττοι μαζί με την ταλαμοποίηση, δηλώνουν πως οι μουσουλμάνοι είναι 4.000.000, αλλά σύμφωνα με την κρυφή στήλη, σε μια χώρα 10.000.000 να έχουν φτάσει 6.000.000 ομοιωτιστές.

Φόρασε λοιπόν στο σήμερα, και όταν λέω σήμερα εννοώ αυτήν εδώ τη στιγμή που οι Τούρκοι δεν δέκονται την συμφωνία Ελλάδας και Αγύπτου. Για τρέμει όλα αυτά είναι ένα από το παρομύβια της Χαλιμάς.

Όλα έχουν ξεπουληθεί συμπατριώτες μου, συνέλλινες, από τους προδοτικούς πολιτικούς—νυν και τέως. Αλλά προσπαθούν να μας εντυπωσιάσουν. Έχουν μοιράσει ένα μέρος της πατρίδα και θα κάνουν και κανένα «μυσ» για να δουλέψουν και η αγορά των εργατοεταίμων πολέμου. Έτσι όπως κάνουν εδώ και τόσο χρόνια σε ότι αφορά τον βαρύ εξοπλισμό για να επανακάμει και πάλι η παραγωγή, για να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη υποσπύση σπυλή, δείτε τι συμβαίνει με τα δόνησους εξημπρετούν τεράστια συμπατριώτες.

Κάπως θα πρέπει να δικαιολογήσουν τις ατελείστες αποτίλες χρημάτων του λαού που είναι δέχτην για την ασφάλεια του. Και να πεθάνουν και κόποιες κιλιάδες δεν περριζι αφού χρεώσανται μετρίων του πληθυσμού.

Δεν πιστεύω πως υπάρχει νοήμων άνθρωπος που θεωρεί πως όταν κτυπήσουν δυο χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης και του ΝΑΤΟ, θα μείνει η ευρωπαϊκή ένωση αλώβητη.

Ο εκθρόνος πατριώτες είναι μέσα στο σπίτι μας. Σταματήστε να κοιτάτε που θα πάτε να διασκεδάσετε και να δείχνετε πως είστε από τους έχοντες γιατί σε λίγο θα είστε από τους μη έχοντες. Η Τουρκία είναι εδώ και είναι κυρίαρχη.

Η θα υποσπύσει ή θα πάρουμε τα όπλα. Αυτό τρέψ εξορτάτε. Όλα αυτά που υπαγορεύουν είναι αντισυνταγματικά και παράνομα. Αυτό θα το φωνάξω συνέχεια μήπως και το εμπνεύσατε. Φάνει να...

Ζούμε σε μια καλοστημένη παγκόσμια συνωμοσία, συνέλλινες. Μήπως πρέπει να σηκωθούμε από τον κανονή και να σταματήσουμε την γενεαλογία των Ελλήνων; Η Ελλάδα μας σκίσει. Εμείς είμαστε οι ιδιοκτήτες της και κακώς την έχουμε παραχωρήσει στην δύση και στην Ευρώπη.

Πρέπει να πάρουμε πίσω την πατρίδα μας... Αυτό δεν μας κάνει ροσιστές αφού αγάπησε όλα τα κράματα και τις φυλές των ανθρώπων. Αλλά πρέπει πρώτα από όλα να αγητοσομεί τους γηγενείς Έλληνες, τους ανθρώπους με τους οποίους μιλάμε την ίδια γλώσσα και έχουμε τα ίδια ήθη και έθιμα, που σέβονται και τρεφούν την οικογένεια.

Ας σταματήσουμε την πολυπολιτισμικότητα πριν να είναι πολύ αργά για το παιδί μας. Ας σταματήσουμε την αδιαφορία των πολιτών που για τελείως προσωπικά τους λόγια αντικινείται αυτή την κατάσταση. Τη δόξα τιμωσαν πολύ τον προδότη ουδείς.

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
ΣΟΦΙΑ ΛΟΒΑΤΣΗ

Κοσμήματα & Ν. Χατζηκ/νου (γυνία) ΑΜΥΝΤΑΙΟ
Τηλ.: 2386022335 - 6972365899 e-mail: sofia@lovatsis.gr