

Γράμμα προς τον Ντόναλντ Τράμπ από την Ιωάννα Λαζάρου

(Ένα γράμμα στον Τράμπ, ως στείλουμε όλοι ένα γράμμα για να σώσουμε την πατρίδα μας. Το γράμμα υπάρχει και στα αγγλικά στο <http://hellenicdiasporagroup.com/a-letter-to-president-trump/>).

Αγαπημένε μου Πρόεδρε,

Ποι, καλός ή κακός, για μένα προσωπικά είστε ο αγαπημένος μου Πρόεδρος. Ξέρω και γνωρίζω ότι είστε και εκεί της αυστήρας, αλλά δεν θα βρισκόσασταν στην θέση που είστε. Γνωρίζω ότι για κάθε απόφαση σας, έχει δοθεί εντολή μέσα από το προσωπικό σας συμβούλιο και τους 200 ακολούθους που έχετε, στρατιωτικούς και μη... Τι γνωρίζω όλα αυτά όπως γνωρίζω και το ότι αν θα υλοποιηθεί η κάθε απόφαση που ακούει ο λαός, εξαρτάται από την εκάστοτε κυβέρνηση της κάθε πολιτείας.

Έως το αναφέρω όλα αυτά για να σας δώσω να καταλάβετε ότι είμαι ένα ακριβώς άτομο. Και θα αναρωτηθείτε, αφού το γνωρίζεις αυτό πως γίνεται να είμαι ο αγαπημένος σου; Αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα... Η ερώτηση αυτή είναι, γιατί όταν βγαίνετε και μιλάτε ξεκινάτε από τα τυπικά που σας έχουν πει να λέτε, έχετε το δικό σας σώμα και την δική σας μαγκιά και ξέρω ότι δεν μπορείτε να μιλάτε κάποιος να σας χειραγωγήσει. Έρωσε ο κόσμος στο χέρι Πρόεδρε μου, ο κόσμος τελειώνει όπως τον φανταζόμαστε εκτός και αν κάνετε κάτι άδικο. Θα μείνετε στην ιστορία για όλους τους λάθος λογούς και όχι για το τόσο σπουδαίο πρόγραμμα που κάνετε. Να μοιζείτε τους παιδαγωγούς, να καθορίσετε το σύστημα από όλα τα κατακόμια της κοινωνίας που μολύνουν τον καθαρό αυτό κόσμο.

Βρισκόμαστε είκοσι χρόνια στην Αμερική. Τα πρώτα μου χρόνια δούλεμα σε εισαγωγία. Έζησα έντονα την εργασία, ενώ και το παιδί μου στην πύλη για το μετακόμισμα. Γνώρισα ανθρώπους από όλες τις χώρες του κόσμου και με διαφορετικές κουλτούρες και φιλοσοφία. Έζησα δύσκολα χρόνια με την έννοια της φροντίδας της οικογένειας και της καθημερινότητας, σε μια ξένη προφανώς χώρα εκτός της πατρίδας. Κατόπιν την αγάπη σαν την δική μου πατρίδα.

Η ζωή μου είναι απλή. Μεγάλωσα το παιδί μου μονά. Μεγάλωσα με εθελοντικές και σεβασμό, διδάξω το παιδί μου να μην ζηλεύουν τα μεγαλύτερα και τα παλιά, ανούσια αλλά να αναζητούν μόνο την ησυχία στην ζωή τους. Ήρθαμε από μια χώρα που μας έμαθε να έχουμε φιλόμνημο και σεβασμό όπου και να βρισκόμαστε. Καμαρώνω γιατί είμαι Ελληνίδα και καταλαβαίνω τι συμβαίνει με όλους τους ξεπουλημένους πολιτικούς που έχουμε. Εσείς και αυτοί που δουράζον το γράμμα μου, θα χαρογολλάτε ερωτικά, όμως θα πρέπει να σας εξηγήσω, ότι αυτό που έχετε ήδη για την πατρίδα μου, αλλά αυτό για το οποίο δεν σας ενημερώνουν.

Την εποχή του '40, όταν έφυγαν οι Γερμανοί, οι «πατριώτες» αντίοτες κομμουνιστές, σε συμφωνία με τους Γερμανούς, Βρετανούς και Ρώσους, έκαναν ένα «παδοξόμωρο». Αφού μετά τον πόλεμο οι γονείς δεν είχαν τη δυνατότητα να μεγαλώσουν το παιδί τους, τα πήραν αυτοί να τα μεγαλώσουν και να τα σπουδάσουν. Δηλαδή με τον πόλεμο φέρανε την οστική τάξη σε εξουθένωση και εξάντληση όπως τώρα που απίστευτα η μεροσιά τάξη αλλάζει ζουν όπως καθημερινά. Η ίδια ιστορία σε επανάληψη από τους ολιγάριθμους. Αυτά λοιπόν το παιδί, αγαπημένε μου Πρόεδρε, ήταν οι μεταπολεμικοί βουλευτές και κατόπιν πρωθυπουργοί και στη συνέχεια, από την οικογένειά τους, κατέβη μετά το παδοξόμωρο δεν ήταν στην καρδιά Ελληνική, μόνο στην καταγωγή.

Γιατί μετά από την πύση εγκύφαλου, τη διδασκαλία και τη χειραγώγηση ήταν αυθόλητες... Αυτοί λοιπόν, μεταπολεμικοί κυβερνητών την πατρίδα μου και έχετε πολύ καλά ότι η ψήφος του λαού δεν έχει κομμοσυναιμία. Χρησιμοποιείται αλλά ως όπλο για να νιώθει τύψεις ο κάθε ψηφοφόρος. Όλοι οι Πρόεδροι έχουν τιμωρεί και εγκιβηθεί από τους ολιγάριθμους. Πάτε, που και ποια θέση θα έχουν... Ο λαός, λοιπόν, δεν έχει



λόγο, αλλά φαίνεται να έχει, δεν υπάρχει δημοκρατία, μόνο δικτατορία. Η δημοκρατία υπήρχε μόνο στην αρχαία Ελλάδα...

Δεν θέλω να σας κάνω μαθήματα ιστορίας. Είμαι σίγουρη ότι τα γνωρίζετε. Είσαρτε ένας από τους πιο διαβασμένους Πρόεδρους σε τέτοια θύρα... Για αυτό λοιπόν, σας λέω, αγαπημένε Πρόεδρε, όπως τον είχα αγαπήσει αυτή τη μαγευτική χώρα και την θέλατε ανεξάρτητη, το ίδιο αγαπάω και εγώ την πατρίδα μου, την Ελλάδα. Τον τελευταίο καιρό οι φιλεταίμοι Πρόεδροι των μεταμνημονιακών χρόνων, ξεπουλάνε αυτήν την όμορφη πατρίδα... Και ξεπουλάνε κάτι που δεν τους ανήκει. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες, αγαπητέ μου Πρόεδρε, όπως η Αμερική ανήκει στους Αμερικανούς...

Τι θα λέγατε αν όλοι οι Κουρδιστοί, που ζουν στο Μοιάμι, κάποια μέρα σας πούνε ότι είμαστε μετανάστες και θέλουμε το Μοιάμι δικό μας γιατί ζούμε εδώ 100 χρόνια. Εσείς τι θα κάνατε, κύριε Πρόεδρε, αν οι θαλασσοπηγμένοι παράνομοι εισβολείς αρχίσουν και ζητούν ιδιοκτησία στην πατρίδα σας, για πατρίδα και για μη που ανήκει στους γνήσιους Αμερικανούς; Έτσι και σε τυχόν κατακλίση το νησί μας όλοι οι θαλασσοπληκτοί, καλοπληρωμένοι, παράνομοι, θαλασσοπηγμένοι, βομβαρδισμένοι από τους τόσους μετανάστες, που μετακόμισαν στην πατρίδα μας για να έχουν όλα τα προνόμια από κάθε τι από, μάρωση, κτήματα, χωρίς καν να δουλεύουν και να παίρνουν με την όδεια του κράτους τη γη των προγόνων μας και τα λεφτά του κάθε φορολογούμενου πολίτη... Οι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για να καταλάβετε καλύτερα, στην απογραφή Μαρτίου του 2001, είχαν δηλωθεί συνολικά 796.713 αλλοδαποί στην Ελλάδα, από τους οποίους οι περισσότεροι από τους μισούς ήταν από την γιουνοική Αλβανία. Οι υπόλοιποι ήταν από άλλες Βαλκανικές χώρες, όπως η Ρουμανία, η Ιταλία, η Βουλγαρία, και η Βόρεια Μακεδονία. Από το 2001 μέχρι και το 2019, κατέβησαν στην Ελλάδα 2.750.697 δηλωμένοι παράνομοι μετανάστες και στον συντριπτικό αριθμό τους ήταν από την Ανατολή, Αφγανιστάν, Πακιστάν, Συρία, Μπαγκλαντές, Ιράκ, κ.α. Για να μην αναφερθώ στον άγνωστο αριθμό των μη καταγεγραμμένων προσφύγων που έφταναν κατά εκατοντάδες χιλιάδες στην Ελλάδα.

Για να είμαι πιο συγκεκριμένη, το 2015, με την αμοία πολιτική των «ελευθέρων δομών φιλοξενίας» ήρθαν στην Ελλάδα 911.470 καταγεγραμμένοι παράνομοι μετανάστες και μισό εκατομμύριο που δεν δηλώθηκε καθόλου και ακόμη μένει στην πατρίδα μου παράνομο. Είναι εξαιρετικά το γεγονός ότι την δεκαετία του 1990 το ποσοστό των μουσουλμανικών πληθυσμών που ζούσε στην Ελλάδα δεν ήταν πάνω από 1% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Και τώρα; Το 2020 υπολογίζεται ότι το ποσοστό των μουσουλμανικών που έφταναν και μένουν στην Ελλάδα, είτε είναι νομιμοποιημένοι είτε όχι, αντιπροσωπεύουν το 12-16% του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας μου.

Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που μένουν

σε κέντρα φιλοξενίας, hotspots και καταυλισμούς σε όλη την Ελλάδα έχουν φτάσει τους 54.000! Μένουν εκεί δωρεάν, τρώνε δωρεάν, καλύτερα και από τους φτωχούς της χώρας που υπάρχουν παιδιά που λιποθύμουν από την πείνα - έχουν επιδόματα, και δεν υπάρχει καμία βέλπη αφοσίωσης και εργασία.

Ποσό γελοίο το βλέπετε αυτό; Δηλαδή για να ερχόμαστε στην Αμερική χωρίς να δουλέψω για να έχω από το κράτος και από τις χιλιάδες ΜΚΟ ένα ποσό της τάξεως των 4.000 τον μήνα και με σπίτι και σπουδές πληρωμένες για τα παιδιά μου και οι εκπαιδευτικοί φορολογούμενοι Αμερικανοί να το πληρώνουν από την τσέπη τους... Αλλά και πως το διαβάσετε και το ακούτε αυτό; Είναι δίκαιο;

Και έτσι λοιπόν μετακόμισαν στο νησί μας και στην ενδοχώρα, κατέκτησε, με λίγο λεφτά, την πατρίδα μας η Τουρκία, χωρίς να ριζώνουν να ντυσθούν... Αλλά μήπως αυτό θέλανε και οι «συμμαχοί» μας «και οι προδοτικές κυβερνήσεις»; Να μην ήθελαν ούτε για τουρκική γιατί δυστυχώς βλέπω να εξελίσσεται ένας εμφύλιος στην πατρίδα μου και όχι μόνο σε όλη την Ευρώπη... Για να μην σας πω ότι το βλέπω και στην Αμερική να εξελίσσεται.

Το Αγγείο και κάποιες πύλες της Ελλάδας, αγαπημένε μου Πρόεδρε, το κάνουμε. Το δικαίωμά μας οι Τούρκοι με καθημερινές υπερηφάνειες προπαγανδίζοντας να το κάνουν δικό τους. Να πάρουν το νησί μας και τον πλοίο του, θέλουν 25 νησιά! Το κατέβησαν σχεδόν με τα ίδια που δημοσιεύθηκε κάπου ένας νίκος όρθιος, η «γκρίζα ζώνη». Δεν έχουν καμία συνείδηση της πραγματικότητας... Δεν ξέρω αν έχετε πάει ποτέ στην πατρίδα μου, αλλά είναι σίγουρο ότι θα την ερωτηθείτε... Και ιδιαίτερα το Αγγείο. Το γαλάζιο που υπάρχει στο νερό του δεν θα το ανακαλύψετε ποτέ άλλο. Το ζήτημα είναι αν ολόκληροι άνθρωποι και την φιλοξενούν το ίδιο... Ο εσάς που θα αναστείλει θα σας κάνει πολύ ευνοκάρημο γιατί έτσι τον εσάς της ελευθερίας... Έχει την ανεξαρτησία των δώδεκα θύων του Ολύμπου.

Κατορική, αγαπητέ μου Πρόεδρε, στην Ελλάδα, με 7.000 χρόνια ιστορία, σε όποιο νησί βουκό ή πύλη της Ελλάδας και να περπατήσετε θα δείτε κάτι αρχαίο, κάτι που θυμίζει σε όλους την μακρά πορεία της χώρας. Κάτι μοναδικό. Η κάθε πύλη έχει μια ιστορία, το κάθε βουνό και έναν θεό, το κάθε ρυάκι έχει το όμορφο του νερό, το δέντρο μας δεν είναι τυχαίο όπως εδώ στην Φλόριντα. Όχι... Είναι δέντρα πολλών χρόνων... Έχουμε πολλές εκδόσεις με αμύγδαλο, με ροζέλες, με ότι μπορείτε να φανταστείτε και όλα αυτά με τα κλέβουν και τα ξεπουλάνε στις πολιτικές. Ξεκινάτε μόνο το λέει που παράγωγο στην Ελλάδα από αυτό το δέντρο χρόνια. Το φυσικό έζητο παρθένο ελαιόλαδο που μόνο καλό κάνει στην υγεία όπως αποδεικνύουν χιλιάδες επιστημονικές έρευνες παγκοσμίως. Υπάρχουν χώρες στις οποίες οι άνθρωποι καταναλώνουν λάδι θαλά, άγουστο, χωρίς καμία από τις πλούσιες μυρωδιές του παρθένο ελαιόλαδου. Γιατί όραγε, όταν σχεδόν το 80% των Ελλήνων βγάζουν το δικό τους λάδι

υγιεινής ποιότητας, χρειάζεται ο κόσμος να αγοράζει αυτά τα ασιτία, ο θεός να το κάνει, λάδι; Γιατί έρχονται οι παραγωγοί από το εξωτερικό, αγοράζουν το πραγματικό και φυσικό λάδι σε εξωτερική τιμή και το αναμειγνύουν με λάδι από χώρες όπως εκείνα της Τυνησίας για να το πουλήσουν μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, παρουσιάζοντας το ως έζητο παρθένο ελαιόλαδο. Φυσικά οι Έλληνες κρατούν το πραγματικό λάδι για προσωπική τους χρήση καθώς δεν φανταζόμαστε τους τόσους που παράγονται κάθε χρόνο. Και θα αναρωτηθείτε τώρα γιατί δεν το πουλάνε στο εξωτερικό. Και η απάντηση είναι απλή. Γραφειοκρατία, απουσία υποστήριξης, καθώς και απαγορευμένη εισαγωγή των μικροπαραγωγών στην παγκόσμια αγορά. Ποια πολυεθνική θα σφραγίσει τον μικροπαραγωγό να την ανταγωνιστεί πουλώντας το υγιές λάδι ενώ εκείνη μπορεί να αναμειγνύει λάδι, να το πλασάρει σαν ίδιο με εκείνο του μικροπαραγωγού, και έτσι να μειώνει τις τιμές κίνησης ελαιόλαδου από το εκατομμύριο ή ακόμη δικτατορία που βγάζει; Ποιος θα αγοράσει ένα πιο ακριβό λάδι όταν δεν γνωρίζει πως το φτηνό, θολό, άγουστο, και χωρίς καμία μυρωδιά μίγμα που καταναλώνει χρόνια τώρα είναι το ίδιο και ίσως χειρότερο και από το λάδι που χρησιμοποιούν τα φαστρινοτάκια;

Παράγωγοι τα υφαιότερα τυριά, τα υφαιότερα γάλα, και τα υφαιότερα γασαίρια παγκοσμίως εξαιτίας του φυσικού πλοίου που έχουμε και μπορούμε να τσίσομα το ζωντανό μας, δεν χρειάζεται να δίνουμε στα πρόβατα και στις αγελάδες μας τροφή πιστημένη με φυτοφάρμακα, εφόσον το βουνό και οι πεδιάδες μας είναι γεμάτες με πράσινο χρώμα που δεν έχει πορκαίει με τη βοήθεια κανενός άλλου παρά μόνο της φύσης. Και όμως το 2015 έμαθον στην ίδια θέση παγκοσμίως στις εξαιτίας της τουρκικής προίλωσης. Γιατί όραγε με τους τόσους τουρίστες που έχουμε κάθε καλοκαίρι και οι οποίοι αναζητούν μετά την ποιότητα των προϊόντων που βρισκάν στην Ελλάδα, δεν την βρισκάν εύκολα.

Στην Χίο έχουμε την μαρτίκα, οι Τούρκοι προσπαθούν να την εκμεταλλευτούν. Περιπέτουν ότι παράγωγο μαρτίκα. Στην περική Τσαμπά φύτεψαν το τελευταίο χρόνο περίπου 30.000 μοσχοδάφνηρα, για παραμοστωτικές εκδόσεις όμως, προφανώς το τελικό προϊόν που προκύπτει από το συγκεκριμένο δέντρο αφορά σε ρητινη κατώτερης ποιότητας και σαφώς υποδεέστερη της Μαρτίκας Χίου. Αναρωτηζόμαστε αν καλύτερη ποιότητα, οι Τούρκοι απορροφούν να την λέμε Μαρτίκα, και παρουσιάζουν εν δική τους ρητινη ως «Sakiz» και ως «φωσφορικό φυτό» με ιστορία 300 ετών στην περιοχή. Σίγουρα δεν βρισκάνται εκεί αυτά των τελευταίων χρόνων, 300 έτη στην περιοχή. Αλλά μοσχοδάφι. Γιατί δεν τα λέω όλα αυτά; Γιατί προσπαθώ μέσα από το μάτι μου να δείτε αυτή την πατρίδα που έχει μείνει ορφανή από κυβερνητικές καθορής να υπερηφανίζονται αυτή την ομορφιά. Ίες έτσι για την γη, να σας πω και για τον πολιτισμό. Έχουμε το ομορφότερο θέατρο, έχουμε το θέατρο της Επίδαυρου που όταν πάτε, θα μορφέτε να ακούτε καλά τους ηθοποιούς σε όποιο ύφος και αν βρισκόσαστε, τόσο καλή ακουστική κάνουν οι αρχιτέκτονες πριν 4.000 χρόνια. Εμείς δώσαμε το φυσικό του πολιτισμού παγκοσμίως και τώρα μας ζητάνε να πληρώσουμε χιλιάδες για το φυτό που δώσαμε, τον λαγαρισμό.

Η Αγία Σοφία που κάποτε ποτέ δεν της έδωσαν αξία, όμως τώρα όλοι ορίζουν το μέτρο τους... Η Αγία Σοφία που από το 1453 μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, αποτέλεσε της πολυκοσμικής της βυζαντινής πρωτεύουσας, της οποίας Αυτοκράτορας ήταν ο Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος από τον οθωμανικό στρατό, με επικεφαλής τον σουλιό Μωάμεθ Β΄, έλασε στα χέρια των Οθωμανών. Μέχρι το 1935 ήταν τζαμί, όταν τότε ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ την μετέτρεψε σε μουσείο. Η Αγία Σοφία είναι Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και αυτό σημαίνει πως η Τουρκία έχει νομικές δεσμεύσεις.

(συνέχεια στο επόμενο φύλλο)